

Freds rörelsen i Kungälv

Föredrag och utställning om kriget i Jemen 2019-03-16

Åse Hansson hälsade ungefär 50 personer välkomna till mötet och berättade att idén till utställningen kommit upp, när Rami Alaini och Sheroq Algamish tog kontakt på Mötesplatsen. Sedan har de och Åse tillsammans med Lars Lilled och Gudrun Ogstedt arbetat med att ta fram utställningen.

Rami och Sheroq, som varit i Sverige i fyra år, berättade om sig själva och presenterade Abdalelah Alraziki, som varit i Sverige i åtta år och som skulle hjälpa till att berätta om situationen i Jemen.

De började med att visa en film, *Love and coffee*, som skildrade hur man producerar ett fint kaffe i Jemen.

Sheroq visade en karta över Jemen med huvudstaden Sanaa och berättade att Jemen 2017 hade 27 miljoner invånare och att man talar arabiska. Hon tyckte det var synd, att om man numera googlar på landet, hittar man bara skildringar av elände.

Abdalelah visade sedan en kort film och gav bakgrunden till kriget. Hur huthis under flera år protesterade mot president Saleh och korruptionen i landet och 2014 tog till vapen, stödda av Iran. De tog regeringsmakten och fick kontroll över huvudstaden. 2012 hade Hadi blivit president. Han flydde nu till Aden och bildade en koalition med stöd av Saudiarabien och USA. Nu inleddes en blockad av hamnarna och flygplatsen och ingen humanitär hjälp kunde komma in i landet.

Rami och Sheroq vill med sin utställning, som är opolitisk, visa på den humanitära katastrofen i landet. 25 % av befolkningen svälter, 2017 dog 2 200 personer i kolera, 2018 har 10 000 civila dött i kriget och 3 miljoner har flytt från sina hem. Vardagen i Jemen handlar om svält, död, sjukdom, fattigdom och brist på skolor och sjukvård. Kriget måste stoppas!

På en fråga från åhörarna om sunni och shia, svarade Rami att detta är inget krig om religion. Däremot utnyttjar ledarna religionen för att få folket att göra som de vill

Sheroq och Rami avslutade med att rikta ett tack till Åse, Lars och Gudrun för all hjälp med utställningen.

Sedan serverades fika från Jemen, piroger, bullar och kakor samt kaffe och the med olika smaktillsatser.

Åhörarna kunde nu titta på utställningen med foton och faktatexter om livet i Jemen. Det fanns också bilder som visade situationen före och efter kriget.

Kungälv 2019-03-16

Märit Larsson